



Ook dit jaar zullen we vanuit kind en eredienst gebruik maken van het mooie kerstproject vanuit Vertel het maar!

Er zal de hele adventstijd een hele mooie ster te zien zijn voorin de kerk.

Iedere week belichten we een stukje van dezes ster.

In de thema's bij de lezingen uit Lucas 1 en 2 wordt steeds Gods liefde genoemd. Gods liefde is niet vanzelfsprekend, maar is en blijft een wonder. Het is onbegrijpelijk dat God ons ondanks onze zonde trouw blijft.

In de adventstijd lezen we het laatste stukje van Gods plan, voordat alles anders en nieuw wordt.

Ook vandaag is Gods liefde niet vanzelfsprekend, maar door Christus kennen we God zoals Hij is.