

Lijden, volhouden, strijden, lijdzaamheid



De Bijbel laat in de Psalmen dit hele palet passeren. Met de Psalmen als vertrekpunt willen we spreken over wat iets tot lijden maakt, mogelijk zelfs ondraaglijk en uitzichtloos. Moeten we volhouden, strijden en hoe dan? Of past ons lijdzaamheid? Hoe wordt er in de medische wereld over deze onderwerpen gedacht en hoe wordt ermee omgegaan? Hoe denkt u ermee te kunnen omgaan?

Waar : Johanneskerk

Wanneer : woensdag 27 maart 2019

Hoe laat : 20.00 uur

Predikant : ds. Hendri Pap

Gastpreker : drs. Arie Ruitenbeek, voormalig huisarts in Vollenhove;
momenteel als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen.