

## Leesgroep Henri Nouwen



**Kun je de beker drinken? De uitdaging van het geestelijk leven.**

**Na het lezen van 'Meer geluk dan grijsheid' willen we in het nieuwe seizoen opnieuw een boek lezen en bespreken. De keuze is gevallen op een spiritueel boekje van Henri Nouwen.**

**Deze in 1996 overleden Nederlandse priester, professor en invloedrijke spirituele schrijver is bekend van zijn televisiepreken.**

**In dit boek denkt Nouwen na over wat het betekent om 'de beker van het leven te drinken'. De drie thema's die hij behandelt zijn vasthouden, heffen en drinken. Nouwen vertelt over het Bijbelse verhaal van de 'beker der zegeningen' als**

**een persoonlijk, menselijk verhaal.**

**De woorden van Jezus krijgen een betekenis die zijn leven en dat van vele lezersdiepgaand veranderen.**

**Dit boek is een aanrader voor mensen op zoek naar geestelijke verdieping. Het is begrijpelijk geschreven, en van beperkte omvang. Voorkennis of studie is niet nodig.**

**We lezen en bespreken het boek in drie bijeenkomsten. Het boek is te bestellen bij de Boekenkraam op de markt, of bij Boek en Mix, of op [www.bol.com](http://www.bol.com) en kost €14,99 ISBN: 9789401402217**

**Graag aanmelden bij Marijn Rohaan, [dsmarijnrohaan@gmail.com](mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com)  
Tel: 0653203778**

**Waar : Voorhof**

**Wanneer : dinsdag 2, 9 en 16 oktober 2018**

**Hoe laat : 9.30 uur**

**Predikant : ds. Marijn Rohaan**