

Het Kerkportaal



**Kerkblad
van de
Gereformeerde
Kerk
Vollenhove**

44e jaargang – nummer 4 – 16 november 2023

Bijbelrooster

do.	16 nov	Matteüs 24:45-51	Betrouwbare dienaren
vr.	17 nov	Openbaring 12:1-12	Juich, hemel!
za.	18 nov	Openbaring 12:13-18	De woedende draak
zo.	19 nov	Openbaring 13:1-10	Standvastigheid en trouw
ma.	20 nov	Openbaring 13:11-18	Het getal van het beest
di.	21 nov	Openbaring 14:1-13	In verbondenheid met de Heer
wo.	22 nov	Openbaring 14:14-20	Rijp voor de oogst
do.	23 nov	Psalm 12	Bescherming tegen verraders
vr.	24 nov	Matteüs 25:1-13	Wachten op de bruidegom
za.	25 nov	Matteüs 25:14-30	Welkom bij het feestmaal
zo.	26 nov	Matteüs 25:31-46	Jullie deden het voor Mij
ma.	27 nov	Openbaring 15:1-8	U alleen bent heilig
di.	28 nov	Openbaring 16:1-11	De offerschalen
wo.	29 nov	Openbaring 16:12-21	Het is voorbij!
do.	30 nov	Jesaja 63:1-6	De wraak van de HEER
vr.	1 dec	Jesaja 63:7-14	Gods ontferming en grote liefde
za.	2 dec	Jesaja 63:15-64:2	Scheur de hemel open
zo.	3 dec	Jesaja 64:3-11	Wij zijn het werk van uw handen
ma.	4 dec	Openbaring 17:1-8	Het grote Babylon
di.	5 dec	Openbaring 17:9-18	Het lam zal overwinnen
wo.	6 dec	Openbaring 18:1-8	Gevallen is Babylon
do.	7 dec	Openbaring 18:9-24	Al je rijkdom voorbij
vr.	8 dec	Openbaring 19:1-10	Zuiver, stralend linnen
za.	9 dec	Openbaring 19:11-21	Trouw en betrouwbaar
zo.	10 dec	Psalm 35:1-10	U bevrijdt de zwakken
ma.	11 dec	Psalm 35:11-28	Van uw roem wil ik zingen
di.	12 dec	Openbaring 20:1-10	De eerste opstanding
wo.	13 dec	Openbaring 20:11-15	Het boek van het leven
do.	14 dec	Psalm 123	Wees ons genadig

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

Uit de gemeente

Gods vakkenpakket

Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige! Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad.

Deze tekst, Deuteronomium 6:4-9, is de kern van het 'Shema'-gebed dat gelovige joden tweemaal daags opzeggen. Het is een telkens terugkerende herinnering dat God bijzonder is, enig, niet te vergelijken met de wereldse goden als geld, macht, hebzucht. Die ene God moeten we altijd eren en prijzen, met al wat in ons is, met al onze vermogens, zowel geestelijk als lichamelijk. Dat moet je een leven lang blijven leren en oefenen.

Tijdens één van de bijeenkomsten van de 12+ What's Up catechesegroep hebben we het gehad over wat je leert op school. Vakken als wiskunde, Nederlands, biologie, Engels, aardrijkskunde, Duits, geschiedenis en al die andere vakken worden aangeboden, omdat we met elkaar vinden dat het waardevol is om over die onderwerpen meer te weten. Je hebt die kennis nodig om goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij én om voor te sorteren op wat er in vervolgonderwijs – MBO, HBO of universiteit – allemaal aangeboden wordt.

Maar welke vakken zou God graag willen dat wij volgen? Als God ons vakkenpakket voor het leven zou samenstellen, wat zou er dan op het lesprogramma staan?

De jongeren kwamen met een verrassend rijtje onderwerpen. Ik deel ze hier graag:

Luisteren naar de tien geboden	Leren bidden en danken
Eén God eren	Leren vertrouwen
Respect voor elkaar hebben	Je naasten liefhebben
Van elkaar leren	Leren altijd geloven
Gezond leven	Leren vergeven
Volg heel je hart en je ziel	Leren de Bijbel te begrijpen

Als ik dit zo zie, dan beseft ik me dat ik nooit klaar ben met leren geloven, leren hopen, leren liefhebben. En zo heeft God ons ook bedoeld, als mensen die blijven leren leven uit Zijn trouw en genade. Als catecheet hoop ik dat ik de jeugd wat mag leren over geloven en gelovig zijn. Die taak hebben we allemaal. Maar ik besepte me na deze catechese les dat de jongeren mij ook veel te leren hebben. Geloof, hoop en liefde is het huiswerk dat we telkens weer in praktijk mogen brengen, dat doen we een leven lang, gedragen door Gods zegenrijke nabijheid. Veel succes bij die studie!

Gemeentekroniek

*God vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen. (Psalm 91:11-12)*

P.M. (i.v.m. privacy)

P.M. (i.v.m. privacy)

Naast gemeenteleden op zekere leeftijd, zijn er ook de heel jonge gemeenteleden. In de afgelopen paar nummers van Kerkportaal zijn dikwijls geboortekaartjes gedeeld.

Op zondag 10 december hopen we een aantal van hen te mogen dopen, namelijk Fréya Bakker, Joep Jongman, Belian Bakker en Floor van der Linde. We zien uit naar een feestelijke doopdienst die mede wordt voorbereid door de doopouders. Jullie als gezinnen wensen we liefde en vrolijkheid toe, en bovenal Gods zegen.

Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je langs te komen.

ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl

Bezoek van de ouderlingen

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder vermeld.

Egbert Duurkoop	06 5364 9985
Gert Hulleman	06 2508 7408
Wouter Verkerk	06 2655 2799
Geke Winters	06 2259 1251
Steven Winters	06 5982 7290

Bericht van Kind en Ere dienst van de Mariakerk

Heel fijn dat er altijd kinderen zijn voor de kindernevendienst! Tijdens de kindernevendienst gebruiken we de methode 'Vertel het maar'. We vertellen een verhaal (soms doen we dit digitaal), we praten hierover met elkaar en hebben daarbij een verwerking in de vorm van een puzzel, kleurplaat, knutsel werkje o.i.d. De groepsgrootte wisselt nog wel eens en daardoor is het soms een uitdaging om aan te sluiten bij alle kinderen in elke leeftijdsgroep. Maar ook dat is een uitdaging op zich! Andrea van Benthem heeft besloten om te stoppen met de kindernevendienst. Jammer, maar ongelofelijk dank voor je hulp al die jaren: je notulen maken, de projecten van Pasen, Kerst en nog veel meer.

Maar er is goed nieuws, we mogen Wilma Corporaal verwelkomen bij de groep! Fijn dat je ons team komt versterken en je je op deze manier in wilt zetten voor de Mariakerk!

Op het moment bestaat de groep uit Wouter Verkerk, Marit Weijs, Karin Winters, Anita Nijhuis, Wilma Corporaal en Gera Laarman.

Vriendelijke groet,

Namens de kindernevendienst

De Messias komt

Het kerstproject van 2023 gaat over Jesaja. Jesaja is een bijzonder Bijbelboek, waarin de profeet een waarschuwend en hoopvolle boodschap van God aan het volk Israël laat horen. Er is bijna geen ander Bijbelboek in het Oude Testament dat in het Nieuwe Testament zo vaak wordt aangehaald als Jesaja.

Heb je wel eens meegemaakt dat er in de verte iets heel bijzonders gebeurt? Je kunt het dus niet zien, maar je zou het wel heel graag willen zien. Bijvoorbeeld een brand, een wolf of een hele mooie auto. Wat kun je dan gebruiken, zodat je het toch zelf kunt zien? (Inderdaad: een verrekijker) Met een verrekijker kun je dingen dichtbij halen. Als je hem goed afstelt, lijkt het alsof dat wat ver weg is naast je staat. Je kunt de brand dan wel zien, de wolf bijna aaien en van die mooie auto kun je alle details zien.

De komende weken gaan we met elkaar ook door een verrekijker kijken. Alleen geen verrekijker die dingen die ver weg zijn dichterbij haalt. We gaan met een hele speciale verrekijker de toekomst in kijken.

We lezen verhalen van Jesaja. Jesaja woont in Juda, een land wat door de vijand, Assyrië, wordt bezet. Het volk is geen eigen baas meer, het is bang en er is veel verdriet. Maar Jesaja mag van God een hoopvolle boodschap laten horen aan de mensen. God laat Jesaja als het ware door een verrekijker naar de toekomst kijken.

Wat Jesaja door de verrekijker allemaal ziet, mag hij doorvertellen, zodat het volk de moed niet opgeeft, maar hoopvol doorgaat. God heeft beloofd dat de Messias, de Redder, zal komen en Jesaja verteld hoe het zal zijn als de Messias er is.

Zondag 3 december – De Messias opnieuw beloofd Jesaja 8:23-9.6

Zondag 10 december – De Messias brengt vrede Jesaja 11:1-10

Zondag 17 december – De Messias troost zijn volk Jesaja 40:1-11

Zondag 24 december – De Messias verandert alles Jesaja 61

Zondag 25 december – Gods Woord wordt mens Johannes 1: 1-14

We hopen op een fijn project met elkaar,
namens de kindernevendienst Anita en Gera

Nieuwe werkwijze geboorte- en rouwkaarten

Vanaf nu zal de volgende werkwijze t.a.v. geboorte- en rouwkaarten ingevoerd worden. De belangrijkste verandering is dat in het Kerkportaal geen geboorte-, of rouwkaart meer wordt afgedrukt. Uiteraard zal de informatie voor gemeenteleden wel beschikbaar blijven, via tekst in de rubriek van onze predikant. Hierdoor blijft u zoals gebruikelijk geïnformeerd. In de kerk (aan het bord onder het orgel) komt de kaart een aantal weken te hangen.

Kort ná de afkondiging van het bericht van geboorte of overlijden, zal de kaart (of bij geboorte eerst een foto) in de Scipio-app beschikbaar komen, onder de rubriek 'Levensmomenten'.

Er zijn een aantal redenen om te komen tot bovenstaande:

- De kwaliteit van de 'overgedrukte' kaarten is onvoldoende
- Het kost veel inkt en papier
- De scipio-app leent zich goed voor een snelle en korte communicatielijn met gemeenteleden

Mocht u of jij interesse hebben voor de scipio-app (deze is op een mobiele telefoon of tablet te installeren) en hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u bellen met de beheerders van de scipio-app, Rosalie en Martin van der Linde 06-27309029 of een email zenden aan scipioapp@maria-kerk.nl

Kosters

Hierbij een stukje vanuit de kerkrentmeesters.

Ergens vorig jaar heeft Jacob van Benthem aangegeven op 1 september 2023 te willen stoppen als koster. Op 3 september, na de kerkdienst, hebben we Jacob met een bloemetje bedankt voor zijn jarenlange inzet als koster. Daarna was er in de Voorhof koffie/thee en iets lekkers voor familie, vrienden en gemeenteleden.

U heeft kunnen lezen dat we een oproep gedaan hebben voor de openstaande vacature en gelukkig heeft Jan Jousma aangegeven dit wel te willen doen. Dit uiteraard samen met Gea, want dit werk doe je niet alleen. We zijn dan ook blij dat Jan het kostersteam komt versterken.

Vanuit het college van kerkrentmeesters, Jacob nogmaals bedankt en Jan en Gea, veel plezier en voldoening gewenst met deze nieuwe taak.

Namens de kerkrentmeesters, Freek Weijs.

Ouderenmiddag

Onze volgende, altijd gezellige ouderenmiddag is **op donderdagmiddag 23 november van 14.00 – 16.30 uur in de Voorhof**. Een ontspannen samenzijn met wat keuvelen met elkaar, wat eenvoudige spelletjes en een kopje koffie en thee. We stellen hier geen leeftijdsgrenzen aan. Je hoeft je niet op te geven. Kom gewoon binnenlopen. Behoor je misschien niet direct tot de doelgroep, maar lijkt het je ook leuk om erbij te zijn, dan ben je van harte welkom. Mocht u graag willen komen, maar geen vervoer hebben, dan kunt u bellen met de Diaconale Vriendendienst (Aaltsje Idzenga) tel. 243458. Zij gaat dan voor u vervoer regelen.

Wees welkom namens:

Sietie van der Linde en Guus en Joke Nijhuis

Even voorstellen:

P.M. (i.v.m. privacy)

Nieuws van Stichting Ankerboeken

De tijd om een kaartje te sturen met Kerst groeten komt er weer aan. We hebben een ruime sortering aan Kerst/Nieuwjaarskaarten op voorraad. Niet alleen goedkope standaardkaarten maar ook bijzondere kaarten. Kaarten die ruimte bieden voor een persoonlijk bericht. Het einde van het jaar doet je stilstaan bij die ander die je zo graag iets persoonlijks wilt sturen. Wij helpen je zoeken naar de juiste kaart.

Nieuwe boektitels:

1. "Zeven wegwijzers" van Tom Wright; gebaseerd op het Johannes evangelie; wat geeft zin aan ons bestaan?
2. "Zie, ik maak alle dingen nieuw" geschreven door B. van Nes, een Bijbelstudie over het boek Openbaringen, een nieuwe frisse kijk.
3. NBV 21 in de vorm van een schrijfbijbel.

Komt u niet op de markt dan kunt u uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan Arie Ruitenbeek, tel: 0527-243545 en Jan Bijleveld, tel: 0527-243491. Uw bestelling wordt gratis thuis bezorgd



ZONDAG 19 NOVEMBER – ZITTEND AVONDMAAL

10:00 uur	Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst	Geke
collecte	Diaconie
organist	Johan Bredewout
koster	-
b&g	Martin
kind&eredienst	Anita
autodienst	K. IJspeerd 06-41351052 / H. Driesen 243141
opspasdienst	José en Harm van der Linde
koffie	Mirande

ZONDAG 26 NOVEMBER - EEUWIGHEIDSZONDAG

10:00 uur	Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst	Karin
collecte	Kerk
organist	Anne Kroeze
koster	Herman
b&g	Steven en Boaz
kind&eredienst	Wouter
autodienst	B. v.d. Velde 243649 / H. Winters 243701
opspasdienst	Rosalie en Martin v.d. Linde
koffie	Wouter en Ellen

ZONDAG 3 DECEMBER – EERSTE ADVENT

10:00 uur	Ds. J.A. Dekker, Lemele
oud. v. dienst	Gert
collecte	Diaconie
organist	Johan Tijssen
koster	Wietze
b&g	Marcel en Karin
kind&eredienst	Gera
autodienst	M. Pot 243358 / S. Idzenga 243458
opspasdienst	Annelies en Steven Winters
koffie	Wietze en Margreet



ZONDAG 10 DECEMBER – TWEDE ADVENT - DOOPDIENST

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst Steven/Wouter
collecte Kerk
organist Erik Hofstede
koster
b&g Jenny en Janna
kind&eredienst Karin W.
autodienst A. ten Napel 241864 / W. Winters 241693
oppasdienst Rian Kleene
koffie Jaap en Greet

ZONDAG 10 DECEMBER – ZANGDIENST

19:00 uur Organisatie Zangdienst
organist Johan Tijssen
b&g Jenny en Janna

ZONDAG 17 DECEMBER – DERDE ADVENT – TOP2000 DIENST

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst Elfriede
collecte Kerk
organist Aline Rook-Boes en HB
koster Herman
b&g Martin
kind&eredienst Marit
autodienst E. Duurkoop 241496 / H. Winters 243701
oppasdienst Anke Hulleman
koffie Martin en Sarianne

Autodienst

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan kunt u contact opnemen met de eerst dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald en gebracht.



Van harte gefeliciteerd

P.M. (i.v.m. privacy)

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn

Er komt een dag

Er komt een dag
dat er geen oorlog is

Er komt een dag
dat er geen armoede is

Er komt een dag
waarop niemand zegt: ik ben ziek

Er komt een dag
dat Jezus alle tranen droogt

Er komt een dag
dat ik voor altijd bij U zijn mag.

Bron: Leo Heuvelman



Rubriek: 'Wat ons bezig houdt!?'

We hebben de rubriek 'Wat ons bezig houdt' in het leven geroepen om de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het geloof en 'Wat ons bezig houdt' te praten willen we de verbondenheid met elkaar vergroten.

Voor deze editie is er geen rubriek aangeleverd. We bevelen het daarom van harte aan als u eens iets wilt delen. We zien uw bijdrage graag tegemoet voor de nieuwe edities van het Kerkportaal.

Meld je aan en schrijf je rubriek

We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin terug laten komen. Als je het leuk vindt om de rubriek te vullen, kan dat door je aan te melden bij scriba@maria-kerk.nl. We hopen dat we voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor benaderen.

Inhoudelijke handvatten

Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.

- In welke situatie / omstandigheid bevind je je?
- Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan?
- Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig?
- Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op dit moment?
- Waar haal je kracht uit?
- Omvang: max 1 A4

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Steven Winters

'Wat ons bezig houdt'

P.M. (i.v.m. privacy)

Kort verslag kerkenraadsvergadering 6 juni 2023

Marten leest uit Handelingen 2 vers 14-21 en gaat voor in gebed. We nemen informeel afscheid van Kees en José en danken hen nogmaals hartelijk voor hun inzet. De jaarrekeningen 2022 van de kerk en diaconie worden definitief vastgesteld. Vanuit de gemeente zijn geen vragen of bezwaren gekomen. T.a.v. de vacature diaken gaat diaconie onderzoeken hoe zij verder wensen te gaan en komen terug met een voorzet daartoe. Ingekomen brief van Classis Overijssel-Flevoland met 5 kerkordewijzigingen worden besproken. Deze betreffen: Samenstelling ambtelijke vergaderingen, beëindiging dienstverband bij justitiepastoraat, beroepen over kerkgrenzen heen, veilige kerk en interclassicale college voor het opzicht. Hier wordt een mening over gevraagd. We spreken in het bijzonder door over het onderwerp VOG (Verklaring omtrent gedrag) onder de kerkordewijziging 'veilige kerk'. Op zich vinden we het goed om een VOG af te geven voor de genoemde groepen. We geven als aanvullende reactie mee dat het misschien lastiger wordt om vrijwilligers te vinden omdat de VOG een verplichting wordt. Is er over nagedacht dat dit voor vrijwilligers/ambtsdragers/clubleiding/leiding Kind en Eredienst etc. wellicht een drempel/belemmering kan opwerpen? In het algemeen dient het onderwerp veilige kerk goed besproken te worden met de betreffende vrijwilligers. We prikken een datum voor afsluiting van het seizoen en Kees en José nemen de organisatie hiervan op zich. Vanuit jeugd geeft Elfriede aan dat bij What's up Teens een evaluatie heeft plaatsgevonden en dat m.i.v. het nieuwe seizoen een nieuwe werkwijze komt waarbij meer combi wordt gezocht met club én de catechisatie. Het wordt dan meer elkaars verlengstuk. Beoogd resultaat is dat er meer diepgang kan worden bereikt. Douwe en Henk Rook kijken welke thema's zich hiervoor lenen. T.a.v. de financiën Jeugdwerk lijkt de situatie dat er geen geld meer is. Hiertoe komt een onderzoekje. We blikken terug op een aantal mooie bijzondere diensten. Ook kijken we vooruit naar organisatie komende diensten. We sluiten de vergadering af met een gezamenlijk Onze Vader. In het 2^e deel van de avond is een thema waar we met elkaar in gesprek gaan over het kerkenwerk, gezamenlijk in Vollenhove, de samenwerking met de Hervormde Kerk en de toekomst.

Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdagavond 5 september 2023

Marten opent de vergadering en leest uit Jacobus 3 'Uit de mond klinkt zegen en vervloeking...' en gaat voor in gebed. Vorming en toerusting wordt verzorgd door Marten en licht toe: uit dezelfde mond spreken over een ander, Jacobus stelt dat we betrouwbaar moeten omgaan met onze tong. Deze gebruiken om elkaar te zegenen in plaats te gebruiken om slechte dingen over elkaar te zeggen. Agenda en notulen worden vastgesteld. Steven geeft uitleg over het idee Kind van de Zondag. De organisatie hiertoe wordt nog verder uitgewerkt. De jaarrekeningen 2022 Kerk en Diaconie 2022 zijn goedgekeurd door het CCBB (Classicaal college voor Behandeling van Beheerszaken). Er wordt formeel mandaat verleend aan de kerkrentmeesters voor alle bankverkeer met ING. Als kerk hebben ook wij (met de bank) te maken de verdergaande digitalisering, controle en vastleggen bevoegd- en verantwoordelijkheden. Aan de vervangende webmaster wordt ontheffing verleend van zijn taak. De mogelijkheid tot een vernieuwde website wordt besproken en gecommuniceerd met de webmaster. Elfriede en Marcel gaan naar de Hervormde Kerk i.v.m. bevestiging en intrede van ds. Röben. Douwe gaat vanuit zijn rol als consulent en collega werkgemeenschap. De datum van de paralleldienst 19 november wordt op verzoek van de Hervormde Kerk verschoven naar 5 november. Dit geeft wel wat organisatorische consequenties, maar is akkoord. Wel met de aantekening dat het punt in gezamenlijk moderamen wordt meegenomen. Vanuit de 10-er dienst van de Hervormde kerk is de vraag om met de 10-er dienst (groep 7/8 klas 1) een eigen kerkentour (met rondleiding na afloop) in Vollenhove en Sint Jansklooster op te zetten. We zoeken een datum voor een bezoek aan de Mariakerk. Verschillende kerken en hun ochtenddiensten worden dan bezocht. Organisatie van de zangdienst vraagt om toestemming voor het plaatsen van de diensten op een YouTube kanaal. Kerkrentmeesters nemen dit mee naar hun vergadering. Mooie overstapdienst en klieder-kerkproeverij. Startdienst is in voorbereiding. Er lijkt nog wat onduidelijkheid over de organisatie rondom deze dienst. Het punt gaat mee naar het gezamenlijk moderamen. Schoenendoosdienst is ook in voorbereiding. Vanuit jeugd wordt aangegeven dat er een wissel is in leiding van What's up Kids. De taken van de jeugdouders worden de komende periode (tijdelijk) herverdeeld. We zijn nog op zoek naar vervanging voor de grafisch ontwerptaken. De vespers starten weer, organisatie Open

Monumentendag loopt, dit keer rondom 600 jaar Mariakerk. Vanuit diaconie wordt aangegeven dat de gezamenlijke voedselkast aan Haven 2 in gebruik is genomen. Vanuit de Mariakerk draaien ook leden mee bij openen en sluiten, en bijhouden van dit mooie initiatief. Marcel sluit af met een 'Gebed voor elke dag'.

Begroting 2024 Diaconie

De kerkenraad heeft de concept-begroting 2024 van de Diaconie in de vergadering van 7 november j.l. goedgekeurd. **Vanaf 16 november 2023 ligt de begroting 2024 van de Diaconie gedurende een week** bij de secretaris van de diaconie (diaconie@maria-kerk.nl) thuis ter inzage voor de gemeenteleden (indien u inzage wenst graag een afspraak maken). Reacties kunt u tot 24 november 2023 sturen aan de scriba van de kerkenraad. Hierna zal de kerkenraad de begroting 2024 van de diaconie definitief vaststellen. Onderstaand is een verkort overzicht van de begroting 2024 weergegeven:

Baten	
Bijdragen levend geld (diaconiecollecten en giften)	€ 2.500
Overige collecten en giften (door te zenden)	€ 6.500
Totaal	€ 9.000

Lasten	
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 280
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 450
Bankkosten	€ 270
Diaconaal werk plaatselijk	€ 500
Diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 1.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 6.500
Totaal	€ 9.000

De kerkenraad

Begroting 2024 kerk

De kerkenraad heeft de concept-begroting 2024 in de vergadering van 7 november j.l. goedgekeurd. **Vanaf 16 november 2022 ligt de begroting 2024 gedurende een week** bij de penningmeester/boekhouder thuis ter inzage voor de gemeenteleden (indien u inzage wenst graag een afspraak maken). Reacties kunt u tot 24 november 2023 sturen aan de scriba van de kerkenraad. Hierna zal de kerkenraad de begroting 2024 definitief vaststellen. Onderstaand is een verkort overzicht van de begroting 2024 weergegeven:

Baten	
Baten onroerende zaken (kerkgebouw, de Voorhof, pastorie)	€ 12.000
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 2.000
Vrijwillige bijdragen	€ 80.500
Collecten (kerkcollecten en deurcollecten)	€ 12.000
Totaal	€ 106.500

Lasten	
Lasten kerkelijke gebouwen (kerkgebouw, Voorhof, pastorie)	€ 21.800
Pastoraat (predikant, afdrachten aan centrale kas predikantstraktementen, preekvoorziening)	€ 65.300
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 3.700
Verplichte bijdrage aan andere organen (kerkrentmeesterlijk quotum, solidariteitskas, contributies)	€ 6.415
Vergoedingen beheerder, organisten	€ 6.800
Kosten beheer en administratie (drukwerk, telefoon, wa-verzekering etc.)	€ 5.270
Bankkosten	€ 1.000
Overige lasten (internetkerkdiensten en benodigdheden Voorhof)	€ 1.000
Totaal	€ 111.285
Geraamd tekort	€ 4.785

De kerkenraad



In deze puzzel zitten 5 zinnen verborgen.
 Zoek de woorden met hetzelfde teken bij
 elkaar en maak er een zin van!

- ‡ God
- ∞ Abram
- Δ Abram
- * De
- ^ God

Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw	Bisschopstraat 32
Predikant	Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, vrijdag) predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301
Vergaderlocatie	Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181
Beheerder en reserv.	Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl
Kosters	H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001 W. Winters, R. van Diepholtstraat 2 J. Jousma, Jan van Dieststraat 59
Kerkenraad	Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Preses	Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541 preses@maria-kerk.nl
Scriba	Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14, tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl
Kerktelefoon	Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658
Ledenadministratie	ledenadministratie@maria-kerk.nl
Kerkelijke bijdrage	t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove, Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79
Boekhouder	A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580
Diaconie	Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Zending	Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending
Verjaardagsfonds	Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove o.v.v. <u>VERJAARDAGSFONDS</u>
Website Mariakerk	www.maria-kerk.nl
E-mail webmaster	webmaster@maria-kerk.nl
Redactie	Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar:
Kerkportaal	kerkportaal@gmail.com
Scipio-app beheer	Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl tel. 06 27309029
Diaconale Vriendendienst	Aaltsje Idzenga, tel. 243458



AGENDA

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
22 nov.	19.15 uur	Vesper	Grote Kerk
23 nov.	14.00 uur	Ouderenmiddag	Voorhof
29 nov.	19.15 uur	Vesper	Grote Kerk
4 dec.	19.30 uur	Diaconievergadering	Voorhof
6 dec.	19.15 uur	Vesper	Grote Kerk
10 dec.	19.00 uur	Zangdienst	Mariakerk
12 dec.	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering	Voorhof
13 dec.	19.15 uur	Vesper	Grote Kerk

Het volgende nummer (5) van Het Kerkportaal
verschijnt op **14 december 2023**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 8 december 2023** aangeleverd te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4, Vollenhove**

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst
in de volgende uitgave!